



Maandag 19 maart 1579. De meeste soldaten hier in de stad konden geen katholieken ruiken noch verdragen. En de Walen werkten op hen in als rode lappen op het netvlies van een stier. In Vlamertinge lag een vendel Walen en niet zover daarvandaan bevonden zich nog eens vijftig Spanjaarden. Ze vonden het wel eens tijd worden om de Waalse nietsnutten een lesje te leren. Dat vonden de militairen van het vendel van kapitein Costere toch. De Pardieu en zijn bende waren vijanden van het land en daarom vertrokken driehonderd soldaten onder leiding van Costere rond 2u via de Boterpoort richting Vlamertinge. Boven hun uitrusting droegen ze allemaal witte hemden. Een uurtje later arriveerden de manschappen ter plekke en slopen ze richting enkele wachters. Nog voor ze een zinnig woord konden uitbrengen, kregen ze een dolk in de borst. Het bivak sloeg groot alarm, de meeste Spanjaarden werden vermoord, met inbegrip van hun kapitein. De Walen vluchtten halsoverkop de kerk van Vlamertinge binnen.

Waar ze natuurlijk als ratten in de val terechtkwamen. Het buitensporig geweld resulteerde in enkele doden en veel gewonden. De huizen rond de kerk werden harteloos in brand gestoken, op de hele dorpsplaats bleven er amper drie woningen overeind. De Walen hadden daags voordien nog vier Vlamertingse mannen opgesloten in één van de huizen die nu in lichterlaaie gezet en tot assen gereduceerd werden. Met daarbij het tergend en door merg en been snijdend gehuil van de vier die levend verkoold werden.

De Ieperse soldaten wilden ook de plaatselijke kerk platbranden, maar het vuur wilde niet aanpakken en daarom focusten ze zich dan maar op wie ze nog een kopje kleiner zouden kunnen maken in de omgeving van het kerkgebouw. Het schieten duurde op zijn minst een uur, een vuurgevecht dat blijkbaar alles te maken had met het wantrouwen tegenover die van Poperinge. Bij het krieken van de morgen lieten de Ieperse soldaten een gedecimeerd Vlamertinge achter zich en keerden ze terug naar Ieper. Bij hun aankomst zorgden ze hier in de binnenstad nog lange tijd voor grote beroering.

Dit is een fragment uit [Boek 1529-1599 van De Grote Kroniek van Ieper](#)

Related posts:

[Kindermoord aan de Brandhoek](#)

[Strafexpeditie naar Poperinge](#)

[Bezoek van keizer Jozef II](#)

[Vlucht naar het Rekhof](#)

[Taartjes in de patisserie](#)

[De ontsnapping van bisschop Rythovius](#)

[De bevrijding van Vlamertinge](#)

[Van de Switch Road naar de Pottem](#)

[Dodelijke kanonbal bij de Torrepoort](#)

[Loopgrachten aan de Elverdingseweg](#)

[Nederzettingen in de streek van Ieper](#)